

Pantoffelheld

Het gedicht 'Pantoffelheld' van Bette Westera, gepubliceerd in 'Tintelvlinders en pantoffelhelden' bij uitgeverij Querido.





PANTOFFELHELD

Ik lig in mijn bed, maar de slaap wil niet komen.
Ik ben veel te bang dat ik eng zal gaan dromen.
Te bang dat er monsters of spoken verschijnen.
Ik zie ze al zwabberen langs de gordijnen.
Ik hoor ze al krabbelen aan het behang.
Ik hoor ze al stommelen, ginds op de gang.
Opeens moet ik plassen. Maar durf ik dat? Nee,
er vliegen vast vleermuizen rond de wc.
Ik durf niet de donkere gang op te gaan...

Dan trek ik mijn leeuwenpantoffeltjes aan.
Ze geven een brul en de monsters verdwijnen.
De spoken verstoppen zich in de gordijnen.
Ik plas, ik trek door en ik kruip weer in bed.
Mijn pantoffeltjes heb ik eronder gezet.
Ik durf best de donkere gang op te gaan,
maar alleen met mijn leeuwenpantoffeltjes aan.

Bette Westera